



■ **Φρανκ Γιένσεν.** Ο δήμαρχος της Κοπεγχάγης

ΔΑΝΙΑ

Κατάγγειλε κι εσύ τον γείτονά σου, μπορείς!

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ πρωτοβουλία του δημάρχου της Κοπεγχάγης, του σοσιαλδημοκράτη Φρανκ Γιένσεν, που βρίσκει ολοένα και περισσότερους μιμητές στη Δανία: Κατάγγειλε κι εσύ τον γείτονά σου, μπορείς! Υπάρχουν πολλοί δημότες, εξηγεί ο Γιένσεν, οι οποίοι εισπράττουν κάποιας μορφής βοήθεια από τον δίμο χωρίς στην πραγματικότητα να τη δικαιούνται. Το πρόβλημα αυτό, το οποίο έχει εξελιχθεί κατά την άποψή του σε «κοινωνική μάστιγα», κοστίζει κάθε χρόνο εκατομμύρια ευρώ στον δήμο. Σύντομα λοιπόν, οι κάτοικοι της Κοπεγχάγης θα έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν μέσω ειδικής ιστοσελίδας τους «απατεώνες» γείτονές τους: τον γείτονα, για παράδειγμα, που εισπράττει επίδομα ανεργίας ενώ εργάζεται, αλλά χωρίς να φαίνεται αυτό που θεωρεί ή τη γειτόνισσα που εξακολουθεί να εισπράττει επίδομα μόνης μπέρας, ενώ δεν ζει πια μόνη.

Οι αντιδράσεις

Πολλοί ακόμα δήμοι της Δανίας σπεύδουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Κοπεγχάγης, η οποία ελπίζει πως με τους οκτώ ειδικούς ελεγκτές τους οποίους έχει επιφορτίσει με τον εντοπισμό των απατεώνων, θα εξοικονομήσει περίπου 2,4 εκατ. ευρώ. Η πρωτοβουλία αυτή, ωστόσο, έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις: «Οταν οι πολίτες καλούνται να ρουφιανεύουν τους γείτονές τους», επισημάνει ο εφημερίδα «Politiken», «τότε το κράτος δικαίου κινδυνεύει». «Ξέρω καλά πως είναι ένας τρόπος να χώνει το κράτος τη μύτη του στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων», παραδέχεται ο Φρανκ Γιένσεν. «Και οι καταγγελίες δεν πρέπει, πράγματι, να γίνουν το βασικό στοιχείο αυτής της πρωτοβουλίας. Είναι όμως χρέος μας απέναντι στους τίμιους πολίτες να βάλουμε ένα τέλος στις μηχανορραφίες εκείνων που πιστεύουν ότι μπορούν να εξαπατούν τους πάντες. Και είναι ολοένα και περισσότεροι».



[ΚΛΙΚ]

Λαϊκό προσκύνημα

Με αναμένα κεριά και δακρυσμένα πρόσωπα πλημμύρισε η πλατεία μπροστά στο προεδρικό μέγαρο της Βαρσοβίας, όπου εκτίθενται από χθες σε λαϊκό προσκύνημα οι σοροί του προέδρου Λεχ Κατσίνσκι και της συζύγου του Μαρίας. Η Πολωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον χαμό τους, μαζί με 95 ακόμα ανθρώπους, βουλευτές, αξιωματούχους και άλλους, στο αεροπορικό δυστύχημα στο Σμολένσκ της Ρωσίας. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν στους δρόμους για να ράνουν με λουλούδια τη νεκροφόρα που μετέφερε τη σορό της Μαρίας Κατσίνσκα, η οποία έφτασε χθες από τη Ρωσία. Ακόμα περισσότεροι στήθηκαν στην ουρά έξω από το προεδρικό μέγαρο για να αποτίσουν στον πρόεδρο και τη σύζυγο του τον ύστατο φόρο τιμής. Η κηδεία τους θα γίνει την Κυριακή στην Κρακοβία, στον καθεδρικό ναό της Βαβέλ, όπου βρίσκονται θαμμένοι βασιλείς, πρόεδροι και άλλες προσωπικότητες της πολωνικής ιστορίας. Άλλα η ζωή συνεχίζεται. Σήμερα, ανακοινώνεται η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών που θα αναδείξουν τον νέο πρόεδρο της χώρας.

Χαμογελάστε, σας χαρίζει επιπλέον 7 χρόνια ζωής!

Ερευνα απέδειξε πως όσο πιο πλατιά χαμογελάμε τόσο περισσότερο ζούμε

Ελάτε λοιπόν, χαρίστε μας ένα χαμόγελο – μπορεί να σας χαρίσει επιπλέον χρόνια ζωής. Ερευνα αμερικανών επιστημόνων κατέληξε στο συμπέρασμα πως όσο πιο πλατύ είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου, και όσο περισσότερο «συμμετέχουν» σε αυτό τα μάτια και ολόκληρο το πρόσωπό του, τόσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής του.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κίττυ Ξενάκη

Οι ερευνητές από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Γουέν στο Μίσιγκαν μελέτησαν 230 φωτογραφίες καλαθοσφαιριστών που αγωνίζονταν στην Α' Εθνική τη δεκαετία του 1960. Οι φωτογραφίες είχαν δημοσιευτεί το 1952 σε ειδικό κατάλογο, όπου αναφέρονταν επίσης η πμερομηνία γέννησης, το βάρος, η οικογενειακή κατάσταση και λεπτομέρειες για την καριέρα κάθε αθλητή.

Οι επιστήμονες χώρισαν τους 230 καλαθοσφαιριστές σε τρεις κατηγορίες: αυτούς που δεν χαμογελούσαν καθόλου, αυτούς που είχαν στη φω-

τογραφία το επονομαζόμενο «κοινωνικό χαμόγελο», στο οποίο εμπλέκονται αποκλειστικά οι μύες που υπάρχουν γύρω από το στόμα, και αυτούς που επιδείκνυαν το αυθεντικό, ειλικρινές, πλατύ «χαμόγελο του Ντισέν». Για την ιστορία, ο Ντισέν ήταν ένας γάλλος νευρολόγος που έζησε τον 19ο αιώνα και ανακάλυψε ότι το χαμόγελο που προέρχεται από πραγματική χαρά περιλαμβάνει, εκτός από κίνηση του στόματος, και κίνηση των ματιών: τα μάτια στενεύουν, γύρω τους δημιουργούνται πτυχώσεις, τα μάγουσλα κινούνται προς τα επάνω, το χαμόγελο είναι τόσο πλατύ που τα χείλη ανοίγουν α-



■ **Κάποιος** που γελά με την ψυχή του είναι κατά κανόνα ένας άνθρωπος που διατηρεί αισιόδοξη στάση ζωής, λένε ειδικοί

φίνοντας να φανούν τα δόντια.

Στη συνέχεια, λοιπόν, οι ερευνητές συνέκριναν τις φωτογραφίες με τη διάρκεια ζωής κάθε αθλητή. Και όπως επισημάνουν στην επιθεώρηση Psychological Science, διαπίστωσαν πως από τους 184 καλαθοσφαιριστές που είχαν έκτοτε αποβιώσει, όσοι ανίκαν στην κατηγορία «κανένα χαμόγελο» είχαν ζήσει κατά μέσον δύο 72,9 χρόνια όσοι ανίκαν στην κατηγορία «χαμόγελο του Ντισέν» είχαν ζήσει κατά μέσον όρο 79,9 χρόνια – επτά περισσότερα από τους αγέλαστους!